

BÀI DỰ THI
Cuộc thi sáng tác với chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phước
- Năm sinh: 1961
- Địa chỉ: ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang
- Nghề nghiệp: cán bộ
- Số điện thoại: 0986132960
- * Tên bài dự thi: Hạnh phúc cho người, niềm vui cho ta!
- * Nội dung: tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cuộc vận động đã trải qua 18 năm. Hiện nay, vẫn tiếp tục được triển khai thực hiện trong toàn Đảng, toàn dân trên khắp cả nước, và cuộc vận động ấy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nay. Đã có nhiều “gương người tốt, việc tốt” qua học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Tất cả mọi người đều mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng đất nước giàu mạnh, năng động, phát triển nói chung và từng địa phương nói riêng. Trong đó, phải nói đến những người làm công tác từ thiện xã hội một cách tự nguyện, thầm lặng, có đạo đức. Tên tuổi của họ tuy không được vinh danh rộng rãi. Những việc làm của họ đã để lại cho bao người noi theo; họ đã mang lại niềm hạnh phúc cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Vâng, qua đó tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương học tập và làm theo Bác. Đó là anh Lê Văn Minh, tên thường gọi là Bảy Tăng, năm nay anh đã 75 tuổi. Anh thường xuyên tham gia cất nhà Đại Đoàn Kết, nhà tình thương...



Anh Lê Văn Minh (Bảy Tăng)

Anh Lê Văn Minh (Bảy Tăng), sinh năm 1949. Hiện cư trú tại tổ 7, ấp Phú Đông, xã Phú Xuân. Gia đình anh có bốn người con gồm hai trai, hai gái. Con lớn nhất năm nay đã 46 tuổi, con nhỏ nhất cũng đã 38 tuổi. Anh chị Bảy đã làm tròn bổn phận, lo bề gia thất cho các con đầy đủ. Anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó tại Cần Thơ. Năm 1979, gia đình anh chuyển về xã Tân Hòa. Đến năm 1984, gia đình anh đến Phú Xuân cư trú và lập nghiệp (lúc đó Phú Xuân chỉ là Ban Vận Động). Khi ấy, các con anh còn nhỏ, gia đình anh sống trong căn nhà ọp ẹp mà người ta thường gọi là “cái trại”. Thuở nhỏ anh đã biết làm nghề mộc theo “cha truyền, con nối”; nghề mộc thì đa dạng: đóng ghe, đóng tủ, bàn ghế, cất nhà... Nhưng anh chuyên về cất nhà.



Trong những năm đầu về Phú Xuân, anh vừa làm nghề mộc vừa khai khẩn đất hoang theo khuyến khích của Ban Vận Động lúc bấy giờ. Cho đến khi Quyết định 303 được ban hành, anh đã chấp hành và thỏa thuận bồi hoàn với chủ cũ. Từ đó, gia đình anh sở hữu 20 công đất ruộng. Song song với việc làm nghề và canh tác tại Phú Xuân. Với bản chất cần cù, siêng năng, chịu khó anh thuê thêm đất ruộng tại Đồng Tháp với ước mơ vượt qua những khó khăn và có một căn nhà khang trang. Tuy nhiên, thật trớ trêu! Trong quá trình lao động sản xuất gặp nhiều thất bại dẫn đến lỗ lã. Từ đó, anh đã bán dần số đất đã khai khẩn trước đây. Và hiện nay anh không còn đất canh tác! Thu nhập chủ yếu từ công việc làm thợ mộc của anh. Trong thời gian cư ngụ tại Phú Xuân (từ 1984) đến nay anh đã cất 3 xác nhà cho gia đình mình. Từ “cái trại” đến nhà bằng tre lá rồi khá hơn chút nữa là bằng tol, bạch đàn và căn nhà hiện nay cũng đã khang trang được gia đình anh chất chiu cất từ năm 1996. Anh đã thỏa lòng ước mơ!



Vào năm 1994, phong trào cất nhà từ thiện cho người nghèo trên địa bàn xã mới được nhen nhúm. Khi ấy, anh được ông Bảy Thủ, ông Ba Đon và một vài anh em khác “rủ” tham gia cất một vài căn nhà mang tính từ thiện mỗi khi anh rảnh rỗi. Những lúc nhàn công anh cũng tham gia. Lúc đó, anh chỉ tham gia cho vui, không nghĩ ngợi gì. Qua một thời gian tham gia cất nhà từ thiện như thế, có những lúc nằm đêm hồi tưởng về “cái trại” của mình khi chân ướt, chân ráo về Phú Xuân với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, eo hẹp lúc bấy giờ, anh bắt đầu có sự đồng cảm, anh càng thấy thương những người nghèo với những căn nhà đơn sơ bằng tre lá “rách trước, trống sau”, không có tiền để tu sửa.





Dần dần anh cảm thấy đam mê và sự đam mê ấy cũng mang tính nhất thời. Đến khi cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện vào tháng 6/2006. Anh thường xuyên được cán bộ xã, ấp tuyên truyền cuộc vận động cùng với những mẫu chuyện về Bác qua những tấm gương hy sinh hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân; mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Từ đó, sự đam mê của anh càng mãnh liệt hơn. Những tấm gương của Bác thật vĩ đại. Anh nói làm sao học hết được!! Anh tự nhủ chỉ cần học và làm theo một tấm gương nhỏ của Bác là cũng đủ! Cần phải làm việc gì đó để giúp ích cho xã hội góp phần cải thiện đời sống nhân dân nhất là người nghèo, đối tượng yếu thế...Nghĩ vậy và anh càng tích cực hơn mỗi khi được UB. MTTQVN xã mời gọi xây cất nhà ĐĐK, xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...Với tính cần cù, siêng năng, chịu khó cùng với sự suy nghĩ nói trên đã thôi thúc anh càng tích cực tham gia hơn nữa, cho dù bận công việc nhà anh cũng gác lại. Mỗi khi cất một căn nhà như vậy, nhóm thợ của anh thường là bốn người và những anh em khác có lòng từ thiện tham gia.



Anh Bảy Tăng và nhóm thợ cất nhà từ thiện

Anh Bảy Tăng và nhóm thợ cất nhà từ thiện

12/9/2024



Anh Bảy Tăng và nhóm thợ cất nhà từ thiện

12/9/2024



Tôi hỏi anh: “Từ khi tham gia xã hội từ thiện đến nay, anh đã cất bao nhiêu căn nhà cho người nghèo?”. Anh nói: “làm sao nhớ cho hết. Thời gian đầu thì cất nhiều lắm. Sau này với chính sách của nhà nước về nhà ở cho người nghèo thì càng về sau những căn nhà như thế càng ít dần. Bây giờ mỗi năm chỉ cất có một vài căn”. Anh chia sẻ thêm: “trong quá trình cất nhà từ thiện như vậy. Có một trường hợp ấn tượng nhất. Đó là hộ chỉ một người già sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ, đến khi tiến hành làm nhà thì bà không có tiền để mua vài ba ký đinh, dây chì...Tuy nhiên, với tấm lòng tri ân, bà nghĩ ý làm bữa cơm trưa cho anh em thợ. Nhưng chúng tôi cảm ơn và từ chối!”. Có những gia đình, khi cất nhà, ngoài diện tích quy định, họ có một ít vốn đôi ứng muốn mở rộng diện tích nhà. Khi ấy anh sẵn sàng cùng với chủ nhà đi mua gỗ nhằm chọn loại gỗ tốt, chất lượng để gia đình được yên tâm.

Anh Đông, là một trong những người thợ cùng tham gia với anh tâm sự: “Anh Bảy Tăng là người rất chịu khó, siêng năng, cần cù và có đạo đức. Anh luôn vui vẻ và đoàn kết với anh em trong nhóm. Có những gia đình quá khó khăn, anh sẵn sàng bỏ tiền túi tuy không nhiều, chỉ là vài ba trăm ngàn đồng và vận động anh em trong nhóm đóng góp giúp thêm cho chủ nhà mua đinh, dây chì, ốc vít, một vài tấm tol...mặc dù hoàn cảnh, thu nhập của gia đình anh không cao. Có những khi anh em nghỉ giải lao, anh vẫn cặm cui công việc”.



Hiện nay, anh đã 75 tuổi. với thân hình mảnh khảnh, nhưng anh rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh luôn nở nụ cười với mọi người mỗi khi tiếp xúc. Còn nhớ có một vài lần chung vui với gia đình được cất nhà hoàn thành. Ngồi quây quần bên chủ nhà với buổi tiệc mừng nho nhỏ cùng nhóm anh em thợ ca hát. Tuy tuổi đã ngoài 70, Anh Bảy Tăng cũng tham gia, đặc biệt anh chỉ hát những bài nhạc đỏ như “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Tiểu đoàn 307”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Những bài anh hát như gợi lại ý chí hào hùng của dân tộc trong kháng chiến. Và hiện nay trong thời kỳ xây dựng đất nước, mỗi người trong chúng ta càng nâng cao lòng tự hào để luôn phấn đấu xây dựng đất nước phồn vinh. Với tinh thần “thương người như thể thương thân” anh đã thể hiện bằng hành động cũng như sự động viên, chia sẻ với người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Không quản ngại những khó khăn của bản thân gia đình, anh sẵn sàng tham gia khi có những căn nhà cần đến nhóm thợ từ thiện. Anh luôn phấn đấu vượt lên chính mình để giúp đỡ những người khác. Anh nghĩ “trong xã hội còn nhiều người, nhiều gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”. Sự suy nghĩ đơn giản nhưng đầy tình người của anh đã toát lên truyền thống “thương giống, yêu nòi” của dân tộc Việt Nam. Qua nhiều năm anh tham gia xây cất nhà từ thiện nhóm thợ của anh đã được UBND huyện khen thưởng. Mới đây, năm 2022 anh được UBND huyện khen với thành tích “tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện”.

**UBND
huyện
khen
thưởng
Thành
tích
Của
anh
Bảy
Tăng .**



12/9/2024

Những căn nhà mang đậm nghĩa tình



Những việc làm của anh làm cho tôi nhớ lại bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, có đoạn:

.....

Một loài cây sống gần nhau
Thân mới thẳng, có một cây là có rừng
Và rừng sẽ lên xanh,
Rừng giữ đất quê hương.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàn,
Gian khổ sẽ dành phần ai.
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ, rủi chịu
Phải đâu trong, đục cũng đành!
Phải không anh? Phải không em?
Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nòi
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân!

Những tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác về tình yêu dân tộc, yêu đồng bào, yêu Tổ Quốc lưu truyền cho bao thế hệ mai sau học tập và noi theo. Những ca từ trong bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự sẻ chia trong tình người, một ý chí tự vươn lên! Và anh Bảy Tăng cũng đã làm được điều đó! Anh chia sẻ: “Trong thời gian tới, mong rằng sức khỏe tôi vẫn còn tốt như hiện nay. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng với UB. MTTQVN xã và ban ấp tham gia thực hiện các căn nhà Đại Đoàn Kết, nhà tình thương...ngày càng tốt đẹp và chất lượng hơn”.

Câu chuyện tôi vừa kể trên đây về anh Bảy Tăng là một việc làm thiết thực góp phần làm cho mỗi gia đình của người nghèo thêm ấm cúng từ một căn nhà mang đậm nghĩa tình.



Bàn giao nhà

Những căn nhà mang đậm nghĩa tình



Qua những việc làm của anh, tôi hiểu được rằng chỉ cần cố gắng hết sức với một tấm lòng thương người thì ta cũng có thể giúp đỡ người khác. Là một cán bộ ấp, tôi nguyện cùng những người thợ với bàn tay vàng làm tốt hơn nữa để góp phần thực hiện ASXH tốt đẹp hơn. Đồng thời, mong rằng mỗi người chúng ta luôn trau dồi, học và làm theo gương Bác như anh Bảy Tăng đã làm nhằm đóng góp một phần công sức của mình mang lại “hạnh phúc cho người, niềm vui cho ta”!

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Bí Thư

Hà Thanh Long

Phú Xuân, tháng 11 năm 2024

NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Văn Phước